

Kuifje

HET WEEKBLAD VOOR DE SUPER-JEUGD VAN 7 T

Nº 20
43^e jaarg
10-5-8

een kort verhaal
**DE
BOODSCHAPPERS**

DOSSIER+POSTER
Stroomafwaarts

DROOMLAND
BESTAAT...
ANDORRA!



40 F - NEDERLAND 1 2,03
3792237010002 06610

+ GROTE WEDSTRIJD ANDORRA

DAN488



DE GESCHIEDENIS VAN ANDORRA

Stenen schild op de gevel van de Casa de la Vall



Graven van Foix. In de 16de eeuw gaan de resten van de Graaf van Foix over op de Franse Kroon: Hendrik II van Foix bestijgt namelijk de Franse troon onder de naam van Hendrik IV. Zo werd de soevereiniteit gedeeld door de Koning van Frankrijk en de Bisschop van Urgell. Na de Franse Revolutie vroeg Andorra aan Napoleon Bonaparte om opnieuw het co-prinsdom in te voeren. In april 1866 wordt de «Nieuwe Hervor-

ming» afgekondigd: zij bepaalt dat de leden van de vertegenwoordiging zullen verkozen worden door alle gezinshoofden van Andorra.

Tijdens de beide Wereldoorlogen en zelfs tijdens de Spaanse oorlog slaagde Andorra erin zijn neutraliteit te vrijwaren.

Vrouwen verkregen pas stemrecht in 1970 dank zij een decreet van de co-prinsen. De twee co-prinsen van Andorra zijn vandaag enerzijds de Bisschop van Urgell en anderzijds het Franse staatshoofd, François Mitterrand. In de praktijk dragen ze beiden hun functie over aan twee permanente afgevaardigden. De ene verblijft in Urgell, de ander in Perpignan. De verantwoordelijkheid over de administratie, het gerecht en de openbare orde zijn toevertrouwd aan zgn. landrechters die in het Prinsdom wonen.

Op een bevolking van 39 000 inwoners is slechts 28% op Andorra geboren. Er wonen 23 000 Spanjaarden, 2500 Fransen en 1500 Portugezen. De buitenlanders vertegenwoordigen dus de meerderheid van de bevolking van Andorra.



Casa de la Vall, zetel van de Algemene Raad en het Justitiepaleis



Rechtszaal van het Gerechtshof van Casa de la Vall

NIEK NOPPES

PHILIPPE RICHELLE







128 A-



128 B-





ANDORRA: EEN AARDS PARADIJS...

468 vierkante kilometer prachtige bergen in het hartje van de Pyreneeën met Frankrijk en Spanje als burens. Zo luidt de meest beknopte definitie van het Prinsdom Andorra, een miniaturstaat op 858 km van Parijs, 1372 km van Amsterdam en 1152 km van Brussel. Dit landje brengt jaarlijks drie miljoen toeristen in vervoering.

Andorra is eveneens een historisch wonder dat de 20ste eeuw wist te bereiken zonder afbraak te doen aan zijn glorieus middeleeuws verleden, zonder zijn taal (het Catalaans) te verliezen en dat gedurende zeven eeuwen van oorlogsgeweld gespaard bleef. De bevolking van Andorra deelt graag deze vreedzaamheid met de bezoekers die in de vallei willen vertoeven.

De tuin van Europa

Andorra vraagt om met het oog gestreeld te worden. De natuurlijke pracht is alom tegenwoordig. De 65 besneeuwde berg-

spitsen die over het staatje verspreid liggen, zijn het rijk van de arenden, de valken en de gieren. Zij zijn de heersers van het gebergte. Otterfamilies spelen in het reine water van de meren en bergrivieren die bijzonder rijk zijn aan forellen. En dan is er ook de rijke fauna van de dichte wouden en het groene weiland van Andorra: eekhoorns, vossen, wilde katten, everzwijnen, berggeiten, hazen, wilde konijnen, de Auerhaan, de witte patrijzen en tal van andere dieren die echt niet mensenschuw

zijn. Gedurende lange tijd trof men ook beren aan op Andorra en soms daagt nog een even zeldzaam als vreedzaam exemplaar op. Al deze dieren leven in een tuin van Eden. De schoonheid van het landschap wordt nog verrijkt door de weelderige flora. Als meest bekende planten vermelden we de gentiaan, de blauwe lelie, de rododendron, de anjer maar tevens zijn er de aardbeien, de frambozen, de wijnranken en de tabaksplanten die met succes geteeld worden. Op Andorra vind je

een duizendtal verschillende bloemsoorten. Maar het bloempje dat de bevolking het nauwst aan het hart ligt is de «grandalla»: een kleine witte bloem met 6 blaadjes die aan het eind van de winter in het weiland groeit. In zo'n landschap ga je al gauw het ergste verwachten wat de menselijke architectuur betreft. Gelukkig is de staat Andorra in Europa een buitenbeentje. De woonkernen zijn veelal schilderachtige dorpjes die nog uit de middeleeuwen stammen. De bouwsels doen echt geen afbraak aan het natuurlijk kader. Ze lijken wel gelijktijdig uit de grond gerezen met de bomen en de bergen. De stenen gevels van deze gotische, romaanse of lombardische dorpjes baden 300 dagen per jaar in de Middellandse zon. Zelfs van december tot april schijnt de zon in het besneeuwde prinsdom. Winter en zomer gaat van Andorra een onweerstaanbare betovering uit: de charme van een ongerepte welige natuur.





EEN MOZAÏEK OP ANDORRA

AMBACHTEN OP ANDORRA

Op buitenlandse produkten worden in Andorra geen invoerrechten betaald. Ze worden er dus aan bijzonder lage prijzen verkocht. Omdat de prijzen van de aangeboden waar in ieders bereik liggen, heb je in Andorra des te meer zin om te gaan winkelen. Maar dan moet je tevens een kijkje gaan nemen in de winkeltjes die uitsluitend plaatselijke ambachtelijke produkten verkopen. De ambachtslieden op Andorra zijn uiterst bedreven in het vervaardigen van ceramiek. Maar het zijn ook merkwaaardige wevers, koperslagers en lederbewerker



(o.a. zadelmakers). Hoewel ze doorheen de eeuwen de modetrends hebben gevolgd, bewaarden de am-

bachtelijke produkten op Andorra een eigen cachet. De belangrijkste werken zijn uit hout vervaardigd

omdat het prinsdom Andorra bijzonder rijk is aan deze materie. De kunstwerken danken hun pracht aan de naaldgravuren waarmee ze versierd zijn. Op Andorra spreekt men van «Musicaturen» (wat zoveel betekent als «tierlantijntjes»). Je treft ze aan op alle meubilair en op de dagelijkse gebruiksvoorwerpen: meetkundige figuren, friezen en rozetten. Sinds oudsher wordt op Andorra tevens heel wat smeedwerk verwezenlijkt. Dat merk je onmiddellijk aan de hekken van de kerken en aan de talrijke balkons.



DE GASTRONOMIE

De grootste schatten van Andorra ontdek je aan tafel: want de rijkdom die we bedoelen komt uit de keukens.

Ook hier heeft de geografische afzondering in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van tal van keukenwonderen. Tot aan het ontstaan van de hedendaagse communicatiemiddelen was Andorra moeilijk te bereiken, vooral in de winter. De bewoners waren dan ook verplicht voldoende mondvoorraad in te peken om het slechte seizoen te overbruggen.

De specialiteiten van Andorra zijn tegelijk zeer eenvoudig en zeer rijk. Meestal gaat het om bereidingen op basis van varkensvlees. Zo bij voorbeeld de «Bottifarra» (worst), de «Bulls embolcats i de carnets» (kleine worstjes) en natuurlijk de hespen die op Andorra bereid worden als «Rostes amb mel» (honinggebraad).

Maar er is nog meer. O.a. de gehakte aardappelen met kool, de paddestoelomeletten en de versgeroosterde forel. De rijke fauna op Andorra zorgt voor zeer lekkere wildschotels: everzwijn, hert en wilde hoenders. De natuurliefhebbers hoeven zich niet bezorgd te maken: het jachtseizoen is aan heel precieze data gebonden. Om bij voorbeeld op Pyrenese berggeiten te jagen, heb je een speciale vergunning nodig die slechts één week van de maand september geldig is.

De wijn wordt vaak uit Frankrijk of uit Spanje ingevoerd. Dit neemt niet weg dat de plaatselijke wijngaarden grote wijnen opleveren. En omgekeerd beschikt Arsinel over een minerale bron die voor heel wat tafelwater zorgt in de beide buurlanden.

Uiteraard kennen de restauranthouders op Andorra de oude bereidingen, maar toch is het pas op de boerderij dat je ze echt naar waarde kan schatten.



EEN LEVEND MUSEUM

Andorra is tegelijk 468 km² natuurreservaat en geschiedenis. Elk hoekje van deze miniatuurstaat heeft de bezoeker iets apart te bieden.

Als beroemdste bezienswaardigheden vermelden we de stenen begraafplaats van «Balma Margineda», de rotstekeningen van de «Roca de les Bruixes», de tekeningen op steen van Ordino, de leisteengravures van Montaleri en de dolmen van Encampo.

Andorra kende verschillende beschavingsvormen: de Kelten, de Iberiërs, de Vandalen, de Goten en de Arabieren. De bevolking van Andorra is zeer gelovig. We mogen hierbij niet uit het oog verliezen dat sinds 800 jaar één der coprinsen van het land de bisschop van Urgell is. Dit verklaart het grote aantal gotische en romaanse kerken die over het land verspreid liggen. Al deze tempels hebben een onbetwistbare historische waarde: ze bevatten fresco's, schilderijen en beeldhouwwerken die deel uitmaken van een onschatbaar kunstpatrimonium.

Andorra is ook rijk aan kastelen (al is het merendeel in staat van verval). Alleen reeds de Rechtzaal van de Casa de la Vall is echt een ommetje waard. Het gaat om een oude versterking die in privé bezit bleef tot in 1580. De wanden en de zoldering van deze rechtzaal zijn volledig met gesculpteerd hout bekleed.

Eén van de oudste en meest pittoreske dorpjes van Andorra heet Les Bons. Zijn smalle straatjes liggen vlak naast de ruïnes van het oud kasteel van de Graven van Foix.

Al deze getuigenissen uit het verleden maken van Andorra een uniek oord. Bovendien bevinden ze zich in één der mooiste natuurlijke kaders van Europa: het landschap wordt gedomineerd door meren, bergen, bossen en rivieren.

DANSEN OP ANDORRA

Door zijn geografische ligging bleef Andorra lang een afgezonderd gebied. Zo leerde de bevolking voor al haar levensbehoeften uitsluitend op eigen benen te staan. Dit eeuwenoud isolement heeft ook zijn positieve kanten: de folklore en de volksgebruiken bleven op Andorra ongerept bewaard. Een ware «must» op Andorra is het bijwonen van de traditionele oude volksdansen. Die typische dansen worden niet om het even waar noch om het even wanneer uitgevoerd: ze hebben namelijk een historische of een godsdienstige achtergrond... Eerst en vooral worden ze uitgevoerd in de traditionele klederdracht. Voor de meisjes is dat o.a. een felkleurige rok met bloem- of ruitmotieven en met

daar overheen een schort. De jongens dragen broeken tot net onder de knie en een bergmuts. Soms dragen ze een rode sjaal rond de lende. Mannen én vrouwen dragen witte kousen en linnen schoenen met veters. Verder moet je aandachtig de kalender bekijken want deze traditionele dansdemonstraties vinden slechts één maal per jaar plaats, op welbepaalde tijdstippen. De «Marrataxa» wordt uitsluitend in juli gedanst op het plein Sant Julia de Loria. In Les Escaldes-Engordany kan je telkens op 26 juli het St.-Annabal bijwonen. Het Ossabal wordt gedanst ter gelegenheid van het Carnaval van Encamp en Canillo en tevens in Ordino op het feest van Sant Esteve.







WANNEER SKIËN EEN NATIONALE SPORT WORDT



Wanneer je «berg» zegt dan zeg je «sneeuw» en bij dat woordje denk je onmiddellijk aan skiën.

Voor fervente ski-amateurs is Andorra een paradijs op aarde. De orografie van het land leent zich bijzonder goed voor deze sport maar de skipistes van Andorra danken vooral hun vermaardheid aan de kwaliteit van de sneeuw. De toeristen kunnen er op sneeuw rekenen vanaf het begin van de maand december tot in april.

De bevolking van Andorra zelf beschouwt skiën als een nationale sport. Heel wat kenners zijn het er over eens dat Andorra over de beste skipistes van de Pyreneeën beschikt. Als merkwaardigste pistes vermelden we die van de bergpas van de Casa-Envalira-Grau Roig waar de Europese kampioenschappen plaats-

vonden en die van Soldeu die met een hoogteligging van 1825 m vrijwel steeds besneeuwd zijn. Soldeu beschikt over drie ultra-moderne teleski-installaties evenals over een stoeltjeslift waarmee in nauwelijks enkele minuten een hoogteverschil van 450 m wordt overbrugd.

Het kleine dorpje Arsinàl (in de Seturia vallei) heeft onlangs zijn moderne ski-installaties ingehuldigd. Een ander mooi station vind je in Pal met zijn prachtige romaanse kerk.

Deze en nog tal van andere skibanen (waarvan sommige nog in gebruik moeten worden genomen) zijn zeer degelijk uitgerust en worden vakkundig geleid. Het aantal monitoren is er legio: allen stellen ze hun bekwaamheid en hun ondervinding ten dienste van de skiërs. De vakantiegangers kunnen individuele of groepslessen volgen, maar ze kunnen ook uitstappen inrichten. Ook het langlaufskiën komt er aan zijn trekken. Het is een sportieve wijze om het unieke land-

schap van Andorra te ontdekken. Ook de monoski steekt meer en meer het hoofd op.

En voor wie het minder op skiën begrepen heeft, bieden de stations ook andere sportieve mogelijkheden: de sneeuw-motorfiets, de slede en zelfs het deltazweven. Natuurlijk is er ook een volledige infra-structuur aanwezig, zowel voor de sportieve als voor de minder sportieve toerist: hotels, appartementen, bars, restaurants, bioscopen, discotheken, kinderkribben, skiverhuur, skischolen, bankfilialen,... en nabij ieder station is vast wel een historisch monument te bezichtigen.

En omdat in Andorra vrijwel steeds de zon schijnt, kan je al die activiteiten beoefenen onder een welwillende blauwe hemel.





Mondain bewegen en keihard leven, da's m'n favoriete sport.

Ik hou van uitersten, zoveel is zeker.

De subtiele mengeling van zwart en anthracietgrijs met fijne rode biesjes geven me een eigen cachet. De sportzetels met fluwelen bekleding, het instrumentenbord in grijze metaalkleur en de speciale koetswerktinten zorgen voor de final touch. Hoge kringen, here I come. Eén brok glamour en verfijning.

Tot je op mijn staart trapt. Dan schiet

ik weg als een duivel in een doosje. 0 tot 100 in 9,3 seconden. 180 km/h. Er is geen houden meer aan. Behalve aan de pomp. Daar nip ik dan weer met beleefde kuchjes een kleine 4,9 l per 100 bij 90 km/h.

U merkt het, met al m'n punch ben ik nog niet vergeten dat goedgeplaatste bescheidenheid een auto van de wereld siert. Een geluk voor u.

CITROËN AX 



GROTE PRIJSVRAAG

DE VERSCHIEDENHEID
VAN DE WOESTE LANDSCHAPPEN

van ANDORRA

Alle antwoorden op de vragen van deze prijsvraag kunnen gevonden worden in de teksten en strips van dit nummer.

Ieder plekje van Andorra is tegelijkertijd
natuurreservaat en historisch landschap
en heeft iets bijzonders
dat het bezoeken waard is.



Een week gratis verblijf
voor een kind vergezeld
van de ouders.

In het helder water van meren en rivieren
die vol zitten met forellen
spelen hele ottergezinnen.

In het Vorstendom Andorra schijnt de zon
300 dagen per jaar

De prijs omvat:

Treinreis en 6 overnachtingen, half pension.

Deze reis zal vóór Pasen 1989 moeten gebeuren en wordt aangeboden door het Vorstendom Andorra en het Ministerie voor Sport en Tourisme.

Voor meer inlichtingen: Serge de Behr: 03/325.22.35

Deelnemingsbon

Vragen

- 1) Het Vorstendom Andorra heeft een oppervlakte van 468 vierkante kilometers ☐ juist ☐ onjuist
- 2) In Andorra zijn er 65 besneeuwde bergtoppen ☐ juist ☐ onjuist
- 3) Andorra werd gesticht door Julius Cesar, tijdens de terugtocht na de oorlog tegen de Iberische Kelten.
☐ juist ☐ onjuist
- 4) In Andorra bestaat de bevolking voor 72% uit vreemdelingen. ☐ juist ☐ onjuist

De winnaars zullen door loting uit de juiste antwoorden gekozen worden.

Naam Voornaam Leeftijd

Adres Woonplaats

Stuur je antwoord vóór 21 juni 1988 (uiterste inzendtermijn) naar de Redactie van het Weekblad Kuifje, P.-H. Spaaklaan, 1070 Brussel voor België, en naar Lombard Holland bv, Postbus 341, 2100 AH Heemstede voor Nederland. Opgelet: Nederlandse leesportefeuillelezers: s.v.p. niet in dit blad knippen. Bon overschrijven of fotocopie opsturen.

Personeelsleden van de Lombard Uitgaven, en hun gezinsleden kunnen aan deze prijsvraag niet deelnemen



ANDORRA

Andorra heeft een oppervlakte van slechts 468 km². Ruimtegebrek dwingt de overheid dan ook de omvang en grootte van haar inwoners beperkt te houden.

De inwoners van Andorra hebben geen naam voor zichzelf. Die naam zou namelijk bijvoorbeeld Andorriërs of Andorranen zijn, en ze voelen er weinig voor om voor een honderas te worden versleten.



Van de werkende bevolking houdt 83% zich bezig met ambachtelijk werk. De resterende 17% is bankier. Daarentegen doet 100% van de bevolking geestdriftig aan volksdansen.

De Andorraan (we verzinzen maar een naam) is trots als een Spanjaard en lui als een Fransman. Dit maakt hem tot een onverzettelijk mens. Rotsvast! Niet vooruit te branden!

De Ando (we verzinzen maar weer een naam) heeft korte, maar gespierde benen (zie volksdansen).

WIST U DAT...

TERWIJL WE HIERBOVEN MELDDEN DAT ANDORRA 468 KM² GROOT IS, DE SPECTRUM ENCYCLOPEDIA UIT 1974 HET OVER 453 KM² HEEFT EN DE LA-ROUSSE UIT 1922 SPREEKT VAN 452 KM². CONCLUSIE: ANDORRA GROEIT NOG STEEDS!



TUSSEN HAAKJES
HET DEVIES VAN ANDORRA
LUIDT: "WIE NIET GROOT IS
MOET KLEIN ZIJN..."



OVER
HUMOR
GESPROKEN!

EEN GEOGRAAF VERTELT...

ANDORRA TELT NIET MINDER DAN 65 BERG-TOPPEN.

HET IS NET
EEN
EIERREKJE.

IETS GROTER
WELISWAAR,
MAAR NIET
VEEL.

IDIOOT
NIETWAAR

BELACHELIJK

IN
AANFLUITING
VOOR HET
VAK.



ZEGT M'N VROUW, IK WIL WEL EENS
WAT ANDERS ZIEN 'DAN BERGEN. GOED,
ZEG IK, GAAN WE NAAR ANDORRA.
WIST IK VEEL!

PFRRT!



BEZIENSWAARDIGHEDEN

WIE ANDORRA BEZOEKT, MAG ZEKER DE VOLKSDANSFESTIJNEN NIET MISSEN. PROBEER ECHTER LIEVER NIET MEE TE DOEN.



TOERISME IN ANDORRA

JAARLIJKS BEZOEKEN DRIE MILJOEN TOERISTEN HET MINISTAATJE...

WAT? DRIE MILJOEN?
DAT KAN NIET!
WAAR MOETEN WE DIE
ALLEMAAL LATEN?



... MAAR GELUKKIG NIET ALLEMAAL TEGELIJK.

AH, JA... NATUURLIJK...
VANZELF, DAT SNAP IK
OOK WEL... ZOU OOK TE
GEK ZIJN ... HM...



LIGGING

ANDORRA LIGT OP 1152 KM VAN BRUSSEL EN OP 1372 KM VAN AMSTERDAM. VOORTS LIGT OOST-ANDORRA OP 38.975 KM VAN WEST-ANDORRA. ALS JE TENMINSTE DE VERKEERDE KANT OP LOOPT.



GESCHIEDENIS

ANDORRA SCHIJNT TE ZIJN GESTICHT DOOR KAREL DE GROTE, DIE DE BEWONERS VAN HET GEBIED WILDE BEDANKEN VOOR HUN STEUN IN ZIJN OORLOG TEGEN DE ARABIËN.

EN OMDAT HET
LANDJE ZOWAT NET
ZO GROOT WAS ALS
EEN SCHOOLPLEIN,
KWAM IK OP HET
IDEE SCHOLEN TE
STICHTEN!



HOOFDSTAD

DE HOOFDSTAD VAN ANDORRA IS ANDORRA-LA-VELLA, WAT BETEKENT: OUD-ANDORRA. EN DAAR IS GEEN WOORD SPAANS BIJ. OUD IS IE NAMELIJK, DIE STAD

NIET OUD,
HISTORISCH!
DAT KLINKT BETER.

JA?



DIDGE 88*

MEN SPREEKT IN ANDORRA EEN MENGELMOES VAN SPAANS EN FRANS, DAT DAAROM SPANS OF FRAANS GENOEMD WORDT...

EN ZO KAN
IE WEL WEER,
VOOR-
LOPIG...





GORD

CHRISTIAN DENAYER
FRANZ



GEEN BEWEGING,
CASANOVA OF IK KNAL
JE OREN VAN JE KOP!

JE BLUFT,
NAIROBI!

ZIJN ZE NIET
VERTEDEREND?

KISSII EN NAIROBI, SAMEN WAREN VOL-
DOENDE OM HEM WAT VAN OOK TE LATEN
OPBIECHTEN. DUS EEN PAAR INLICHT-
TINGEN KOOPTE MAAR EEN PAAR
MINUTEN... EN TWEE OREN...



IK SNAP NIET WAT
DIE GRIET IN HEM
ZIET...

KORTOM: WE KWAMEN ERACHTER DAT ER PRAKTISCH
GEEN KOEEL MEER TE VINDEN WAS BIJ DE "FLIPPER" EN
DAT HIJ ER TROUWENS NIET WAS... DAT HIJ BELANGRIJKE
ZAKEN DEED OVER MUNITIE MET DE "IJZERHANDELAARSEN".
DE MANNEN VAN "DE BARST". WAAR? BIJ "HET PAJLJD"...
EEN MEISJE? JA, HIJ KENDE HAAR GOED EN TOEN ZE
VERTROK ZAG ZE ER VRIJ ONBESCHADIGD UIT.
VERTROK? JA, NAAR HET "PAJLJD", WAAR DE
"FLIPPER" HAAR AAN "DE BARST" WILDE GEVEN...



GRAPPIG TOCH...
VOLGENS MIJN ERVA-
RING PRAAT MEN
ZONDER OREN VEEL
SNELLER EN BOVEN-
DIEN STIMULEERT
HET 'T GHEUGEN!



SAMENVATTING: Op de aanwijzingen van een zonderlinge piloot bijgenaamd «De Spit van de Snack», begeeft Gord zich naar een verlaten station. Daar ontmoet hij Nairobi die een nieuwe voorraad munitie bij de «Flipper» komt ophalen...

DE SPIT VAN DE SNACK

PERSONLIJK WERD IK NOGAL
MISPELIJK VAN DE SPELLETJES
VAN NAIROBI...



IK MOEST NU NOG DE "SPIT VAN DE SNACK" ZIEN TE BEREIKEN EN HEM TE
VRAGEN ME NAAR HET "PAJUJU" TE BRENGEN... NAIROBI ZEI DAT WE ELKAAR
ZEKER TERUG Zouden ZIEN... HET VERBAASDE ME DAT HIJ ME NIET PROBEERDE
TEGEN TE HOUDEN... TOEN HET NIET MOGELIJK BLEEK HET OUDE STATION OP TE
BLAZEN STAK HIJ HET IN BRAND... DE ROOK WAS KILOMETERS VER TE ZIEN...

HET
"PAJUJU"...
!?

JA, DAT
VERSTOND
IK
TEMINSTE!

HET PAJUJU! HAH! HAH!
HET PAJUJU! HAH! HAH!

DIE RARE NAAM WERKTE GOED OP ZIJN HUMOUR...



JE VERTELT ME DAT "FLIPPER" "DE BARST"
MORGEN IN HET PAJUJU ONTMOET, EN
DAAR BEN JE NIET BIJ OM? ACH JA,
DAT KUN JIJ OOK NIET BEGRIPEN...

DAT
WORDT LACHEN, JONGEN!

IK HAD GEEN NEIGING
OM TE LACHEN...



IK KON NIET INSLAPEN... TOCH
WAS IK LICHAAMELIJK UITGERPT...
EN NERVEUS...
ABBLA... WAAR BEN JE?





GORD



wordt vervolgd



JULIE, KLAARTJE, CÉCILE EN DE ANDEREN...

SIDNEY
BOM

IN DE 4^e BUNDELING
VAN ONZE
AVONTUREN ZIJN WIJ
"VROLIJK EN VRIJ"
(LOMBARD UITG.)





PTOEIH





DOSSIER

De KNOBBELZWAAN is niet waarlijk zonder stem. Maar het zeldzame geluid dat ze voortbrengt is nauwelijks hoorbaar. In Australië vind je ook zwarte zwanen en in Zuid-Amerika hebben ze een zwarte hals. Die van de foto is typisch Euraziatisch: deze soort kan je aantreffen tot in Mongolië en in Tibet.

Stroomafwaarts

Op een mooie dag overvalt je de onweerstaanbare drang om alles in de steek te laten en op zoek te gaan naar de échte waarden van het leven. Dit soort existentiële omwenteling wordt wel vaker omschreven als een «terugkeer naar de bron». Niet bij toeval treft men in deze uitdrukking het element water...

Vier miljard jaar leven!

Water is eerst en vooral leven. De eerste levensvormen verschenen in de zee, in de machtige oer-oceanen die zowat vier miljard jaar geleden tweederden van onze planeet bestreken: een duizelingwekkend cijfer. De eerste levende organismes die zich



Snelstromend water wordt goed verlucht. Het biedt ideale omstandigheden aan soorten die veel zuurstof behoeven. ►

zelf konden voortplanten, waren algen en waterbacteriën. En het is pas na een zeer lange ontwikkelingsperiode dat deze miniatuurwezens (zeg maar onze eerste voorzaten) zich uiteindelijk ontpopten tot een brede waaier van levensvormen: op het land, in de lucht en in zee. Wat een onvoorstelbaar lange weg hebben we niet afgelegd sinds de ééncellige algen uit de precambrische zeeën!

Een onvoorstelbaar rijke omgeving

Sinds de prehistorie bouwt de mens zijn kampen langs de rivieroever. Ook vandaag nog blijven de vochtige zones bevoorrechte gebieden. Net als de organische culturen van de oer-oceanen puilen ze uit van leven. Maar wist je dat 5000 van de 20000 bekende vissoorten in zoet water voorkomen? Nochtans zijn de oceanen 145 maal uitgestrekter dan de rivieren en de stromen! Dat geeft je al een mooi idee van de rijk-



▲ Een onbezoedelde rivier brult van leven. Wilgen hebben zich aan zijn oevers vastgeklampt. De wilg is de meest voorkomende boomsoort langs de waterkant.

DE WATERSPREEUW, kam-ploen van de 100 m onder water.

dom van onze moerassen, onze waterlopen en onze meren! Wat we evenmin mogen vergeten, is dat de oevers van stromen en beken meestal een gunstig leefmilieu bieden. Dat ontdekte de mens al in de oertijd, want toen reeds vestigde hij zich aan de waterkant. Men ontdekte al gauw dat de temperaturen er milder waren, de winters minder streng. De voedselvoorraad bleek er rijker dan in de wijde open vlakte.

Deze reiger is een krabbene-ter. Hij is minder bekend dan de blauwe reiger die sereen door onze rivieren waadt.



▲ Ten allen tijde heeft de mens gepoogd om de natuurlijke energie te benutten. Zo is water de enige drijfkraft van dit enorme schoeprad.

Harnassen en grijphaken

Even opsommen: meren, moerassen, stromen, deltabekkens, bergrivieren, spaarbekkens... Even zoveel verschillende omgevingsen. Het biologisch kader is telkens verschillend zodat elk zijn eigen levensvormen bevat. Zo zijn bij voorbeeld de snelstromende bergrivieren veel rijker aan zuurstof dan de trage rivieren van de vlakte. Zij bevatten dus wezens die voldoende vindingrijk moeten zijn om zich niet door de stroom te laten meeslepen of zich te pletter te storten op rotsblokken en keien. Sommige verankeren zich, andere klampen zich vast aan algen en wortels. Om zich tegen schokken te vrijwaren, bouwen sommige zich zelfs een



DE OTTER, een toonbeeld van aanpassing

- De pels is doordrenkt met een afscheidingsvocht dat de vacht waterdicht maakt en de wrijving in het water vermindert.
- De ogen staan helemaal bovenaan het kopje zodat hij voorzichtig het wateroppervlak kan bespieden.
- Bij het duiken sluiten oren en neusholten zich automatisch.

- De pootjes zijn voorzien van zwemvliezen, een huidplooï tussen de tenen waardoor hij makkelijker zwemt.
- Hij kan van twee tot acht minuten zonder zuurstof blijven.
- De gevoelige snorharen rondom de snuit hebben een lengte van vijftientig centimeter en ze zijn gevoelig aan de geringste druk- of stroomwijziging.



De waterspreeuw is een merkwaardige vogel: hij is de enige musachtige die letterlijk in staat is onder water te «lopen». Hij houdt zich vast aan de bodemuitsteeksels en met behulp van zijn vleugels vordert hij stroomopwaarts op zoek naar de kleine schaaldieren en visjes waarmee hij zich voedt. Als een doelgerichte razendsnelle zwart-witte vuurpijl scheert hij rakelings langsheen het wateroppervlak. Tot hij plots ver-



Sommige plantensoorten zoals het sterrekroos, het waterlint en de waterlins verankeren hun wortels in de bedding of drijven vrij aan het oppervlak.



dwijnt, als sleepte hij alle leven met zich mee. Een vogel die zo sterk op een merel lijkt en die tegelijk kan zwemmen, da's al verrassend. Maar er bestaan ook spitsmuizen die zich sterk bekwaamden... in onderwaterzwemmen!

Wild, speels en verstandig

Wat de aanpassing aan het water betreft, wordt waarschijnlijk de kroon gespannen door een zoogdier dat je ongetwijfeld kent: de otter. Sinds kort overweegt men deze prachtige marterachtige opnieuw in zijn natuurlijke omgeving in te voeren: jacht, vervuiling en nestvernietiging hadden de soort onherroepelijk uitgeroeid. In het water is hij een

Tot zo diep het licht in het water doordringt, tiert een welige plantengroei die zich zeer goed aanpaste. Tot op het kleinste steentje groeit er mos.

merkwaardig jager, net als de snoek. Bij voorkeur voedt een snoek zich met voorn en alvertjes. Maar hij is echt niet vies van een jonge eend of een waterhoen of zelfs nu en dan een veldrat. Maar de otter heeft een duidelijke voorkeur voor vis. Met één barbeel kan hij verschillende dagen voort. De otter kiest trage prooien uit, prooien die zich weinig verweren of die ziek of gekwetst zijn. Zodoende levert hij een belangrijke bijdrage tot de natuurlijke selectie en gunt



hij meer kans aan de sterkste elementen van de soort die hij aanvalt. Hij beperkt ook de kikker- en palingstand die zich met pootvis voeden. Om al deze redenen moeten we gunstig staan tegenover de terugkeer van dit even schattig als verstandig roofdier! Buiten de mens is de otter het enige dierlijk wezen dat in staat is speelgoed te vervaardigen. Namelijk glijbanen! Met meerderen verzamelen ze zich bovenaan een gladde slibberige helling. Op buik of op rug laten ze zich tot beneden glijden waarna ze een mooie duik in het water maken! Otters zijn duidelijk gek op dit spelletje. Ze spelen het in luidruchtige opgewekte benden en ze verdringen elkaar als kinderen in een pretpark!

EENDEN EN AANVERWANTEN

In de wereld van de vogels zijn de leden van 21 families (van 9 verschillende rangorden) zeer bedreven zwemmers: pinguïns, stormvogels, duikers, ganzen, steltlopers, futen, meeuwen... om er slechts enkele te vermelden.

De eend is waarschijnlijk de bekendste watervogel. We onderscheiden twee soorten: de duikeend en de oppervlakte-eend. De eerste soort kan slechts opstijgen na z'n aanloop op het wateroppervlak te hebben genomen. De tweede soort stijgt verticaal op.

Het is onvoorstelbaar op welke wijze eenden, ganzen, e.d. zich aan het water hebben aangepast.

— De poten zijn afgevlakt om minder weerstand te bieden in het water. Bovendien zijn ze voorzien van zwemvliezen.

— De pluimen staan heel dicht op elkaar en een isolerende dons laag houdt een soort luchtkussen gevangen waardoor het dier perfect drijft.

— De poten staan helemaal achteraan het lichaam om in het water een

betere stuwkracht te geven (op het land is het dier daarentegen heel wat onhandiger).

— Bij de duikeend zijn de luchtzakken kleiner dan bij andere vogels. En het dier heeft ook minder holle beenderen. Om die reden zijn het ook geen zeer bekwame vliegers.

— Een speciale klier scheidt een olie af waardoor de pluimvacht waterdicht blijft.

Meestal is een eendesnavel voorzien van fijne filtrerende lamelletjes. Zij weerhouden de zeer kleine plantaardige resten waarmee de vogel zich voedt (bij voorbeeld de groenkraag). Zoniet staat de rand van de snavel vol kleine tandjes om de glibberige vissen te weerhouden (zaagbek). En zo is elke watervogel aangepast aan zijn specifieke levenswijze. En indien nog noodzakelijk bewijst dit nogmaals dat de Natuur een wonderbaar ingenieur is met een absoluut onbeperkte verbeelding!

Renée Rahir
Foto's R-J Rahir

Er zijn vrijwel evenveel soorten snavel als er soorten eenden zijn. De afgebeelde dieren zijn mannetjes met hun zomervacht.

1. Groenkraag (ANAS PLATYRHYNCHOS)
2. Bergeend (TADORNA TADORNA)
3. Slobeend (ANAS CLYPEATA)
4. Nonnetje (MERGUS ALBELLUS)

5. Witkopeend (OXYURA LEUCOCEPHALA)
6. Grote zaagbek (MERGUS MERGANSER)
7. Eldereend (SOMATERIA MOLLISSIMA)
8. Mandarijneend (AIX GALE-RICULATA)



Stroomafwaarts

Zachte berk
Betula pubescens

Grauwe wilg
Salix cinerea

Oeverzwaluw
Riparia riparia

Lisvogel
Alcedo atthis

Waterlelie
Nymphaea alba

Agrion (libelle)
Agrion splendens

Waterhoen
Gallinula chloropus

Waterdrieblad
Menyanthes trifoliata

Lisdodde
Typha latifolia

Gele lis
Iris pseudacorus

Fuut
Podiceps cristatus

Watteranonkel
Ranunculus aquatilis

Brune kikvors
Rana temporaria

WIST JE DAT?...

* De KUIFFUUT (zie poster) één der beste dansers is uit het vogelrijk. Zijn paarbal-let is uniek: hij duikt en rent onder water, hij maakt luchtsprongen, zet zich kaarsrecht, maakt rituele buigingen en overhandigt presentjes. Waarlijk een boeiend spektakel! Nochtans werd deze prachtige vogel vorige eeuw zo goed als uitgeroeid... omdat zijn pluimen zo mooi stonden op dameshoeden!

* Net als de BRUINE KIKKER zijn ook de andere kikker- en paddensoorten het slachtoffer van het wegverkeer. Tijdens het trekseizoen worden ze in afschrikwekkende getalen onder autowielen verpletterd. Eindelijk worden dan toch langsheen de nieuwe autosnelwegen «vergaarmanden» aangebracht. De kikvorsachtigen MOETEN beschermd worden want ze zijn een natuurlijke verdediging tegen de wildgroei aan insecten.

* WATERDRIEBLAD wordt sinds de zestiende eeuw in de geneeskunde aangewend om verteringsstoornissen te bestrijden; deze plant wordt trouwens ook «koortsklaver» genoemd.

* Tijdens de kruistochten koos koning Lodewijk VII de LELIE als symbool. De naam van de Franse Lelieaards is slechts een om-

vorming van de benaming van de l(ou)isbloem. De naam werd verbasterd, maar de schoonheid van de bloem bleef.

* De WATERHOEN is zéér geëmancipeerd. Het mannetje mag het nest helemaal in z'n eentje bouwen en het is eveneens zijn werk de pasgeboren kuikens te bewaken. Om op te stijgen loopt deze vogel met wijde vleugelslagen over het water.

* De WATERRANONKEL wordt door de vissen bijzonder op prijs gesteld. Toch is hij voor sommige diersoorten giftig, o.a. voor de mens. Hij kan zelfs in een holle weg groeien die tijdens een onweer tijdelijk

werd overstroomd!

* De IJSVOGEL graaft in de beekkant een tunnel die uitloopt op een kamer waarvan hij de wanden verstevigt met visgraten. Net als sommige nachtelijke roofvogels produceert deze vogel «braakballen»: het zijn de resten van de prooi die hij zonder kauwen inslikt. Dat kunnen dekschilden van insecten zijn, overschotten van schaaldieren, de onverteerbare delen van wormen, kikkers, dikkoppen, enz.

* De AGRION is één van de 5000 soorten waterjuffers die onze planeet bevolken. Dit insect legt zijn eitjes onder water en eens ze volgroeid zijn moeten de pop-

pen op eigen kracht naar het oppervlak stijgen.

* De holle RIETSTENGELS dienen als «rustoord» voor een aantal insecten die er ongestoord in overwinteren.

* De WATERLELIE is niet alleen sinds de oudheid een symbool van reinheid. Ze is het voorteken van de dood van een binnenwater. Deze bloem groeit uitsluitend in vochtige gebieden die aan het verzanden zijn. De uitdroging van een meer is een natuurlijk verschijnsel; het is nl. het gevolg van een ophoping van slib en afgestorven plantaardig materiaal.

* De bladeren van de ZACHTE BERK zouden verzachtend werken bij reumapatiënten.

* De WILG is nauw met het water verbonden. In heel het Europese platteland zijn het vrijwel steeds wilgen die zich in de vochtige rivierbermen nestelen. En hun lange buigzame takken reiken tot in het heldere water.

* De OEVERZWALUW graaft zijn nest in de rivierberm. Omdat deze vogels steeds in zwermen leven, hebben sommige bermen eerder het uitzicht van een stuk Zwitserse kaas! Deze dieren vangen insecten door rakelings over het wateroppervlak te scheren. Jammer genoeg wordt deze zwaluw zeldzaam. Mocht er toevallig een beek door je tuin vloeien, overdek dan vooral de berm niet met een betonlaag! Je weet maar nooit...

* De EUROPESE NERTS bestaat in levende lijven en niet uitsluitend als bontmantel. Net als de otter is ook hij een marterachtige die eveneens de voorkeur geeft aan een vochtig midden.

* Nauwelijks enkele uren oud springen de JONGE EENDJES al in het water. Ze dobberen rond als kurkstoppen.

* Indien de berm van een waterloop begroeid is met SPARREN dan mag je het water als een woestijn beschouwen; de naalden verzuren het water in dergelijke mate dat driekwart van het visbestand verdwijnt.

TERLOOPS:

EET NOOIT KIKKERBILLEN!

In eigen land werd het kikkerbestand te klein om de markt te kunnen bevoorraden. Kikker- en paddenpootjes worden dan ook ingevoerd vanuit tropische landen. Vooreerst moet je weten dat die ledematen meestal levend worden afgehouden. Ten tweede betekent de verdwijning van kikkers en padden een ecologische ramp waartegen geen enkel gastronomisch genot kan opwegen. In de tropen veroorzaakt de uitroeiing van de kikvorsachtigen een wildgroei aan insecten die vaak ziektekiemen verspreiden, o.a. malaria. Het is hier dus geen zaak van «groene» gevoelerigheid: het is gewoon een kwestie van mensenlevens.



De dotterbloem siert het moeras met haar gele blaadjes. Ze is een ranonkelachtige, dus giftig. Deze plant heeft zijn wortels in het water.



DE BOODSCHAPPERS





DE BOODSCHAPPERS





DE BOODSCHAPPERS



HET GRAF VAN ANTIOCHUS

SAMENVATTING: Terwijl Otto zijn weg verder zet naar de ruïnes en zich klaarmaakt om de nacht door te brengen in Eski-Kahta, wordt Ali gearresteerd voor de moord die hij beging...



HET GRAF VAN ANTIOCHUS





HET GRAF VAN ANTIOCHUS





WILLIAM HAZEHART

SAMENVATTING: Terwijl in het Big Bagno alles klaargemaakt wordt om de acteurs van de publicitaire spot te ontvangen, besluit de Duivel vier dubbele William Hazeharten te sturen opdat ze elk een ziel mee zouden brengen...









WILLIAM HAZEHART

AFSPRAAK IN DE HEL
GANG "KALEIDOSCOOP" DEUR
"ZIEL IN DE DIEPVRIES"
(LOMBARD UITG.)



KIJK ME DIEP IN DE OGEN,
ALLEMAAL!



OKÉ, HAZEHART, IK HEB JE HERKEND.
KOM MAAR NAAR VOREN.



DAMNED, IK BEN ERBIJ!
WAARAAN HERKENDE
U ME?



NERGENS AAN, STOM RUND! IK
BLUFTE GEWOON OMDAT IK
WIST HOE STOM JE BENT!

JOUW STOMHEID
RIJST TOT HIMALA-
YAHOOOSTE!



OPGEROT! WE SPREKEN ELKAAR NOG
ONDER VIER OGEN!



WAT JULLIE BETREFT, COPIEËN, PAK ALLEMAAL JE ENVELOP OP EN OMDAT
JULLIE GEEN VIJF MINUTEN BIJ ELKAAR KUNNEN ZIJN ZONDER KNOKKEN VER-
TREKKEN JULLIE AFZONDERLIJK VIA VIER VERSCHILLENDE ROUTES.

INGERUKT!



WAT EEN VAK! UIT DE WEG JIJ, INSECT.
IK BEN UIT MIJN HUMEUR!



IN HET BAGNO PILI-PILI IS DE PLOEG
EINDELIJK BIJEEH... HET WERK KAN BEGIN-
NEN, DE CAMERA IS KONING...

SIGNOR LINO, DIT IS EEN
FANTASTISCHE PLEK... IEK VOEL
DAT IEK EEN MEESTERWERK GA
SCHEPPEN!

DAT VERHEUGT
ME BIJZONDER,
MENEER
CHABRUL.



wordt vervolgd



ADELLIJKE PLICHT

KORTOM: IK HOOP DAT LI BEGRIJPT DAT DIT TIJD EN VOORAL VEEL GELD ZAL KOSTEN!



LITSTEKEND, VRIND... WEET LI HIER EEN GELEGENHEID WAAR WE EEN FAMILIEBERAAD KUNNEN HOUDEN OM EEN BESLISSING TE NEMEN?



GELEGENHEID? EH... WE HEBBEN HIER NATUURLIJK WEL CAFÉ 'BIJ MIEL'...

PRI-MA!



GEGROET, GOEDE LIEDEN! BLIJF RUSTIG, ZITTEN!



HERBERGIER, EEN FLEG VAN LIW BESTE WIJN GRAAG!



CHÂTEAU MIEL 1987, IS DAT GOED?



HEMEL, HEB JE GEMERKT HOE ZWAAR DIT KRISTAL IS EN HOE FIJN GEGRAVEERD HET GLAS IS OP DE RAND?



IK VREES EERDER DAT HET VETTE VINGERAFDRUKKEN ZIJN, OOM...

O JA?



AMBROSIIJS, INPLAATS VAN JE OVER TE GEVEN AAN IJDEL GESNAP ZOU DEN WE LIEVER EEN BESLUIT MOETEN NEMEN. WAT DOEN WE?

TANTE EPIFANIA HEEFT GELIJK. WE ZULLEN ONZE REIS PER SPOORWEG MOETEN VERVOLGEN!



NEEF, JE BAZELT! STEL JE VOOR: WIJ IN ZO'N VOLKS VERVOERMIDDEL TUSSEN ALLERLEI SLAG LIEDEN. GEEN SPRAKE VAN!



MAAR OOM, DE GARAGE-
HOUDER ZEI DAT DE REPA-
RATIE TIJD ZOU KOSTEN. U
WILT HIER TOCH NIET BLIJVEN
WACHTEN? IK WIJS U EROP
DAT ONS BUDGET ZEER
BEPERKT IS EN ONS NIET IN
STAAT STELT...



WIE HEEFT ER HIER
OVER HET AANSPRE-
KEN VAN ONS BUD-
GET? LAAT MIJ MAAR...



PARDON, HERBERGIER, WEET U HIER
WELLIJCH IEMAND DIE ONS EEN LAPJE
GROND ZOU KUNNEN LENEN WAAROP WE
ONZE TENT KUNNEN OPSLAAN?



NOU, NEE... IK ZOU
'T NIET WETEN...



DAT IS HOOGST
VERVELEND...



IK HEB WEL EEN
KOEIENWEI TEGEN-
OVER DE GARAGE,
ALS U DAAR WAT
AAN HEBT?



UW KOEIENWEI? HEEL VRINDE-
LIJK VAN U, BRAVE LANDMAN.
EN BEVAT DEZE WEI
OOK KOEIEN?



ALLEEN DE ROOIE
GRAAST ER MAAR...
EN DIE NEEMT
NIET VEEL PLAATS
IN...



DE ZAAK IS GEREGLD, MIDNHEER. U
BENT EEN GENTLEMAN-BOER. VOOR MIN-
DER ZOU U AL GERIDDERD MOETEN WORDEN.



OCH, EEN
KLEINIG-
HEID!



HERBERGIER, SCHENK
DEZE BRAVE MAN EEN
DRANK NAAR ZIJN
KEUZE IN EN PLAATST
U DIE OP MIJN RE-
KENING...



WEL, EENS TE MEER
LACHT HET GELUK ONS BREEDUIT
TOE! LATEN WIJ ONS KAMP
OPSLAAN!



WE ZULLEN DE NOORD-
VLEUGEL IN DE RICHTING
VAN DE DRINKBAK
AANLEGGEN...



IK VRAAG ME AF OF HET
OPZETTEN VAN DIE TENT NIET
NOG LANGER ZAL DUREN DAN DE
REPARATIE VAN DE WAGEN...



KOM, NIET ZO MOEDELLOOS! JE
WEET BEST DAT ALS DE NOORDVLEU-
GEL EENMAAL STAAT HET WERK NIET
MEER DAN DRIE UUR DUURT!



DAT
WEET IK,
HELAAS...



ADELLIJKE PLICHT

NEGEN UUR LATER...





RIK RINGERS

SAMENVATTING: Zijn de getuigenissen die het alibi van Brunet bevestigen geloofwaardig? In de zaal van de gevangenis, bevestigt Lucia haar onschuld en ze vertelt Rik dat vele personen profiteren van de dood van Gérard, te beginnen bij zijn oom...





RIK RINGERS

TIBET
A.-P. DUCHATEAU







RIK RINGERS

MYSTERIE IN HET
BRUSSELSE GUEZENMUSEUM!
IN MIJN NIEUWE ALBUM
"RIK RINGERS CONTRA SHERLOCK"
(LOMBARD UITG.)



wordt vervolgd

THE RED ARMY ENSEMBLE

De beroemde zangers, dansers
en musici van het Sovjetisch Leger
te Brussel, Antwerpen en Gent!
3 x 2 plaatsen te winnen...



De bekende zangers, dansers en musici van het Rode Leger vormen, net als het Bolchoï en het Kirov, het ensemble met de grootste wereldfaam in Rusland.

Deze schitterende formatie ontstond in 1937 met als eerste doel, aan de soldaten op alle fronten van de tweede wereldoorlog, wat ontspanning te brengen. De 52 koorzangers, 36 instrumentisten en 26 dansers zijn daarna de populairste sterren geworden in USSR.

Onder de leiding van Vladimir Gordeyev treden zij veelvuldig in de hele wereld op, en overal kennen zij een daverend succes. Hun repertoire telt traditionele nummers (Kalinka, De schippers van de Wolga) maar ook

moderne nummers zoals adaptaties van een aantal hits van de Beatles! Het orkest bestaat uit klassieke instrumenten en ook typisch Russische instrumenten zoals balalaïka's. Dankzij een schitterende choreografie brengen de balletten een kleurrijk overzicht van de Russische folklore.

Het ensemble van het Rode Leger was sedert 10 jaar niet meer in België geweest. Zij zijn nu op tournee in alle grote Europese steden. Een hoogtepunt daarvan was het concert

in het Vaticaan in aanwezigheid van de Paus.

In België zullen ze optreden in Brussel (Paleis voor Schone Kunsten) op 20 mei, in Antwerpen (Zaal Koningin Elisabeth) op 21 mei en in Gent (Sportpaleis) op 22 mei.

Plaatsen kunnen geboekt worden op volgende nummers: 02/514.21.94 en 513.83.20 (Brussel) — 03/233.84.44 (Antwerpen) — 091/25.54.51 (Gent). Dankzij de vriendelijke medewerking van «Make it Happen», die de concerten organiseert, kunnen wij 3 x 2 gratis plaatsen aanbieden voor het concert van Antwerpen, aan de lezers die het juiste antwoord op de volgende vraag weten.

Hoeveel vrouwen telt het Ensemble van het Rode Leger?

Stuur snel je antwoord in, op een briefkaart gericht naar Kuifje Redactie (1/11, P.H. — Spaaklaan, 1070 Brussel) met duidelijke vermelding van naam, voornaam en volledig adres. De drie eerste die zo dicht mogelijk bij het juiste aantal zitten, hebben gewonnen.

ISSN 0023 - 5024

Het weekblad Kuifje moet verkocht worden tegen de verplichte prijs. Het mag niet in een leesmap, noch in huur gegeven worden, behalve wanneer de uitgever zijn toestemming heeft verleend. Tekeningen en manuskripten — niet door ons gevraagd — worden niet teruggezonden.



DE LOMBARD UITGAVEN

P.-H. Spaaklaan 1-11, 1070 Brussel — Prk. 000-0190916-20

Uitgever: Lucien LOTTEFIER, Theodor Rooseveltstraat 46
1040 Brussel

Redactie: J.-L. VERNAL, Martine VIENNE

Fotogravure: DE SCHUTTER N.V.

Offetdruk: DE BIEVRE, p.v.b.a. - Brasschaat

Advertenties voor België: Tel.: 02/522.56.00

ABONNEMENT

GELDT NIET VOOR NEDERLAND

	BELGIE	BUITENLAND
		+ verzending TOTAAL
3 maanden	520 BF	—

KUIFJE-NEDERLAND

Lombard Uitgaven Nederland B.V.

Postbus 341, 2100 AH Heemstede

Telefoon 023 - 290190 / 290192 / 280712

ABONNEMENTSOPGAVE/KLACHTEN

P.V.O.-abonnements service

Postbus 77, 5126 ZH Gilze

Telefoon 01615-2940 toestel 411

Abonnementsprijs: 3 maanden: 32,50 fl.

Adreswijziging: 4 weken van te voren **schriftelijke** opgave via wikkkel rond KUIFJE

Annuleringen: opzegging 4 weken vóór het einde van de abonnementsstermijn **schriftelijk** opgeven

ADVERTENTIES

Special Media b.v.

Postbus 3300, 1001 CA Amsterdam Telefoon: 020-222 366

VOLGENDE WEEK



DOMMEL IN TOKIO

TWEE VOLLEDIGE VERHALEN

«Joe Cork heeft weer pech!»

door Gabor

&

Mosquito

in

«Ruimteschip in quarantaine»

door Th. Cayman en Bom

Het vervolg van de avonturen
van Rik Ringers, William Hazehart,
Gord en «Het Graf van Antiochus»...

ALS JE FRUIT-TELLA KOOPT, HANG JE.



EN ZO'N SPANNENDE RIT IN DE REUZENACHTBAAN IS NOG MAAR ÉÉN VAN DE HEEL VEEL OPWINDENDE DINGEN DIE JE OVERKOMEN OP EEN DAG IN HET PONYPARK SLAGHAREN.

ALS JE NU EEN PAK MET DRIE ROLLEN FRUIT-TELLA KOOPT (TOCH AL 'N REUZELEUK IDEE), DAN VIND JE IN DE VERPAKKING EEN BON. MET DIE BON KUN JE (HET HELE SEIZOEN) F. 3,50 KORTING KRIJGEN OP EEN KAARTJE VOOR DE TOEGANG. DUS NAAR DE WINKEL, EN JE HANGT!

